

Sällsynta priset 2020, Karl (Kalle) Vidar Mohammar **Nominering**

Karl Vidar Mohammar

”Härmed nominerar jag Karl Vidar Mohammar till Sällsynta priset.

Kalle Mohammar har med sin osedvanliga drivkraft, öppenhet och sociala kompetens sett till att boken [”Kalle och hans drömmar”](#) nu finns i handeln och sakta men säkert sprids över världen. Boken ger kunskap, är normbrytande och inspirerar alla människor – med eller utan diagnoser – att följa sin unika livstråd och förverkliga sina drömmar.

Det hela började 2014 med ett sms i min mobil. Texten lød: ”Hej det är Kalle. Kan du hjälpa mig att skriva boken: ‘Drömmen om att flyta till ett gruppboende’.” Mitt svar blev ett omedelbart ja. Ett år gick. Kalle tjatade, men jag kunde inte komma på hur jag skulle skriva boken. Det gick ett år till. Kalle tjatade. En natt, långt borta i en annan del av världen drömde jag hur jag skulle göra. Och ett manus växte fram.

Kalles mamma läste först högt för Kalle och han kommenterade, ändrade och föreslog kompletteringar. Kalle och jag tillbringade dessutom mycket tid tillsammans. I närvaro, ofta ordlös, kom ännu mer inspiration till skrivandet.

Under hela skrivprocessen förvånade Kalle mig genom sin klartänkthet, intelligens och envetenhet. Det var han som drev processen vidare och utan Kalle, ingen bok. Efter att ha crowd fundat tryckningen och genom att hitta eldsjälarna som hjälpte till med allt från layout till korrekturläsning, trycktes boken 2018. Utan ett etablerat förlag – de vi sände manuset till tyckte det var en fin, men för ”smal” bok – har vi ändå lyckats distribuera, marknadsföra och skapa ett mediantresse för denna mycket viktiga bok.

Som Kalle säger:

”Det är en viktig bok eftersom många inte vet hur det kan vara att ha Williams syndrom eller en annan funktionsvariation. Det finns många som har fördomar och dålig kunskap. Som den kommun som först inte ville ge mig ett gruppboende.”

Kalle gör succé i alla sammanhang och är en eldsjäl genom sitt sätt att sprida det viktiga budskapet att vi är alla lika viktiga och att vi har alla så mycket att ge. Oavsett diagnoser. Kalles bok lär oss hur det är att vara människa.”